

## Kunst-7b

Het groepje 'kunst' ging naar buiten, "we gingen naar buiten om inspiratie te zoeken voor schilderijen," zei Emma uit groep 7a. "We hebben op het schoolplein en het speelbos



foto's gemaakt voor inspiratie" legde Mohamed van groep 8a uit. De kinderen mochten schijnbaar ook met tandenborstels schilderen. "Ik ga het doen, want het lijkt me leuk en het hoort bij de stijl," zegt Sam uit groep 6b. De kinderen gebruiken de stijlen : Hockney, popart en pointillisme. Toen de workshop bijna klaar was zei de juf nog: "Het ging heel goed, sommige kinderen zijn zelfs al bezig met hun tweede of derde schilderij! Ze zijn heel erg creatief bezig!"

## Kerstkaarten-8b

De materialen die ze gebruiken zijn: papier, stickers, gekleurde folie, stiften, pennen, potloden en cd's. "Ik maak deze voor m'n zus," zei Vere uit groep 6a. "Ik vind het effect



met de cd op het kerstkaartje wel mooi," zegt Arwhen uit 5b. Je kan blijkbaar dus ook prikkennen gebruiken bij kerstkaarten maken. Jelle uit groep 7a heeft in plaats van een kerstkaart een pennen- en potloden bakje gemaakt, supertof! Daarna heeft hij ons nog verrast met een prachtige kerstkaart voor ons, de journalisten!

## Bootcamp-buiten

Eerst gingen ze in de bootcamp 7 km fietsen (ver zeg!). Daarna gingen ze een stuk hardlopen. Ze zijn toen de hoogste duinen van Walcheren opgeklimmen (dat is echt heel hoog), het was heel vermoeiend. Daarna moesten ze met kinderen op hun rug naar het strand toe! Ze kwamen helemaal doorweekt en met de fiets terug op school.

Van *Amber de Jongh* en Pepijn Verhoeff